

Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot ik naar Borneo te gaan om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan doen in "Living Water Village" dat is opgericht door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay. Daar heb ik mijn man Bambang ontmoet en samen hebben we nu een prachtige dochter, Alicia. We dienen samen de Heer in dit project in Borneo, Bambang als hoofd van de basisschool en ik als helpster/kinderjuf en samen zijn we kinderhuisouders van Asrama 1. Er is veel om dankbaar voor te zijn: dat we in deze ministry mogen wonen en elke dag de liefde van God mogen ervaren en Zijn bescherming. Ook zijn we dankbaar voor jullie gebeden, jullie liefde en jullie financiële ondersteuning.



Nieuws uit Borneo

Hey lieve vrienden en familie,

Hier even een korte nieuwsbrief. Dit schooljaar zit er alweer op. De leerlingen hebben examens en toetsen gehad.

De basisschool en de hoge middelbare school krijgen hun rapporten 11 juni en de lage middelbare school krijgt hun rapport vrijdag de 14de.

De basisschool zal de rapportuitreiking houden bij de rivier hier in de ministry. De kleuterklas gaat een afscheidsliedje zingen. Bij het middageten gaat Ronny een stukje van het Woord van God lezen en we zullen zingen en God prijzen. Want dit schooljaar hebben we alleen kunnen afronden door Gods kracht en genade elke dag.

Afgelopen vrijdag 7 juni heb ik de laatste keer les mogen geven aan mijn leesklasje. Midden juli gaan ze naar school, spannend voor ze. Maar ik ga ze wel erg missen, ze gaven mij altijd zoveel vreugde en liefde. Het waren bijzondere, maar mooie en geweldige 10 maanden dat ik ze heb mogen helpen met leren lezen, wiskunde en de klok kijken. Wat ben ik van mijn klasje gaan houden!

Gelukkig zie ik ze elke dag op school en krijg ik ook weer een nieuw klasje, wat begin september gaat beginnen. Ik kijk er al erg naar uit.



Dansje gedaan met mijn leesklasje

The Lord bless you
and keep you;
The Lord make
His face shine upon you,
and be gracious to you;
The Lord lift up
His countenance upon you.
And give you Peace.

- Numbers 6:24-26

Blessing from God

Bambang, Alicia en ik hebben iets geweldig moois en groots gekregen van God, iets waar wij nooit van gedroomd hadden.

Wij hebben een reisje naar Australië gekregen voor deze maand, en ja, u leest het goed, gekregen. Alles word/is vergoed.

God heeft iemand op zijn hart gelegd om ons een vakantie te geven, die helemaal vergoed wordt. Een visum voor Bambang, vliegtickets, enz. Wij logeren bij die persoon in huis en alles wordt geregeld met eten en zo. En daarna hebben wij van iemand anders reiskosten gekregen om naar Kuching te gaan, van waaruit wij vliegen. Wij hoeven geen rode cent te betalen.

Dit is zo geweldig.

God is zo geweldig goed. Dit is voor mij weer de eerste echte vakantie die ik heb sinds ik hier in Indonesië woon, nu alweer 16 jaar.

Ben wel naar Nederland geweest om familie, vrienden en sponsors te bezoeken, steeds gecombineerd met rijbewijs of paspoort verlengen e.d., maar nu mag ik echt even eruit, en hoef helemaal niks te doen.

Ben zo blij, echt geen woorden voor, en dit wilden wij dus even met jullie delen, dat God ons dit mooie reisje heeft gegeven.

Nieuwe kinderen

Elk jaar rond mei t/m augustus komen er nieuwe kinderen naar de ministry. Ze komen dan in de TC (training center) terecht, zoals het woord al zegt voor training. Daar leren ze de kinderen, tafelmanieren, hoe te douchen, kleren wassen en opvouwen enz. Meestal rond die maanden is de school ook afgelopen en soms kiezen de kinderen zelf of hun ouders ervoor om terug naar hun dorp te gaan Of ze gaan via de ministry en soms door familieleden naar de universiteit.

Uit mijn huis zijn er 5 kinderen terug naar hun dorp gegaan en 1 fulltimer gaat naar de universiteit en daardoor hebben wij weer plek, wij hebben er 5 nieuwe kinderen bij gekregen. Het is zo lief te zien als ze nog klein zijn, hoe vrolijk en blij ze zijn dat ze naar de kinderhuizen mogen verhuizen



Een van de 5 kinderen die bij ons zijn komen wonen. Yodi en Reza



Jose, die ook bij ons is komen wonen

Samen met Antke, hebben wij afgelopen zondag een klein toneel stukje gespeeld in de kerk voor de kleine kinderen, Het ging over dat we niet jaloers hoeven te zijn en dat God van iedereen houdt.



Trust in the
LORD
with all your heart

GEBEDSPUNTEN:

- * **RONNY'S GEZONDHEID.**
- * **ALLE ZIEKEN HIER OP DE MINISTRY**
- * **NOFI, WIWIT, SINOI, ROSI**
- * **DE VEILIGHEID VOOR ALLE KINDEREN EN LEIDERS EN WERKERS**
- * **DE RESTERENDE STUKKEN GROND DIE DE MINISTRY WIL KOPEN**
- * **DE GEZONDHEID VAN MIJN SCHOONMOEDER DIE DIABETES HEEFT EN MIJN OMA DIE OUDERDOMSKLACHTEN HEEFT**
- * **VOOR MIJN NIEUWE LEESKLASJE DIE GAAT BEGINNEN EIND AUGUSTUS**
- * **DE NIEUWE KINDEREN DIE BEGINNEN TE KOMEN NAAR DEZE MINESTRIE.**
- * **VOOR NIEUWE ZENDELINGEN DIE ONZE TEAM KUNNEN VERSTREKKEKN.**



DANKPUNTEN:

- * **DAT WIJ GEZOND ZIJN**
- * **DAT WIJ HIER GOD KUNNEN/MOGEN DIENEN**
- * **ONZE PRIVÉ-SPONSORS EN DE SPONSORS VOOR DE MINISTRY**
- * **GODS BESCHERMING EN ZIJN LIEFDE ELKE DAG**
- * **MOOIE AFRONDING GEHAD MET DE BASISCHOOL**
- * **ONS KINDERHUIS (PAULUS)**
- * **VOOR TUWIN DIE BEVALLEN IS VAN EEN GEZOND JONGETJE**
- * **VOOR ONZE GRATIS REISJE NAAR AUSTRALIE.**
- * **VOOR DE GEWELDIGE SCHOOLJAAR DIE WE HEBBEN GEHAD**
- * **VOOR ONZE MOOIE TEAM (MISIONARIS TEAM)**



Onze mooie geweldige team



Bijbel vers voor deze maand

Bambang S.A
15-11-1982

Wendy v/d Broek
12-10-1986

Alicia Mercy Ananius
28-10-2010

A photograph of a woman in traditional Sarawak attire, including a large feathered headdress, standing next to another woman in a floral dress. They are outdoors in a natural setting.

Fam: Ananius

Rivers of Life Ministries
P.O Box 3203
Kuching Sarawak
Malaysia 93762

Rabobank
w.van den Broek
NL21 RABO 0123853060